

Glass skolan

Matilda

Det var en gång en flicka som hette Nova. hon bodde i en helt vanlig by. Råd och byggnaderna helt vanlig skola nästan för skolan var nämligen gjord av glass. en dag så Nova undrar hur skolan blev till glass sa Nova

Då sa pappa Adrian - ja det gick till så här de var då skolan byggdes de var vinter och det började snöa och då sa en av byggarna hitta reynbågsflingan!

och alla började leta och tarligt nog så hittade en av byggarna flingan och då önskade han att bygget skulle bli klart direkt och de blev de, de

var då skolan döptes till råå södra skola. MEN! samtidigt tänkte han på Glass. och det var så skolan förvandlades

till glass, men sa Nova om de finns en Råå södra

Råå västra skola då också
eller S

Apelsinglass

Chokladglass

vaniljglass

Bla blåglass



- Ja de borde de ju finnas - sa
mamma anna. - ok då är de ju
bara och gå i leta. sa pappa Adrian
- kommer du Nova. JA! ropade Nova
- då går vi ut och letar: sa Adrian
också gick dom och letade och letade
och letade och letade och letade och
letade och letade. ja dom gick genom
hela SRåde. dag och natt. natt och
dag. och till slut så hittade dom
den. den var görd av godis.
och då sa Nova-De hände nog lika-
dant men den som hittade den
tänkte nog på godis. och skrattade
dom och skrattade och skrattade
och skrattade. ja dom skrattade
så mycket att dom höll på och kissa på sig
Då kom någon fram och frågade
om Nova ville leka och då sa

Nova ja -och då sa tjejen. Hej jag heter Alexandra fast dom flesta brukar kalla mig Alex -Okej jag heter Nova. -fint namn sa Alexandra. -tack sa Nova, vad ska vi göra sa Alexandra.

Vi kan väl rita. Sa Nova. Ja sa Alexandra. Jag kan rita ett lodjur och du kan rita en Björn sa Nova. Matilda -Ja sa Alexandra. -Vad fint sa Alexandra. Tack sa Nova du med. Ska vi göra något annat sa Alexandra. -Okej sa Nova. -Men Den här gången får du välja -Okej sa Alexandra



Matilda

tycker jag att vi ska börja
säger vad vi bör sa Alex andra
sa Nova. jag bor på timmermansgatan
Nova. - och jag bor på ett barnhem
de Alexandra. - så synd sa Nova. - Men
Man inte kunna få barnen på
hemmet eller sa Nova. - Sakligt varför
te jag inte på de innan sa Alexandra.
vet väl inte jag iskrattade Nova fram
går och frågar pappa. Sa Nova
sa Alexandra. Men när hon kom
så sa pappa - vi har flickan. - Ja ropade
och så sprang hon fram till
andra. och sa - från och med nu
du min latsa syster. - Ja ropade
andra. också sprang dom frn till
och pappa sa - jag tycker att vi åker
hem. - men de va ju de jag skulle
sa Nova också åkte dom hem och
rägen pratade och pratade. Ja dom
da helt utom och i stilen sa